

Doga

Koşuyordum hızlıca, Bir ermanın içinde. İçimde şakınlık, sevgi, mutluluk hissü öfke, korku duyguları bir anda yükseliş bir anda düşüyor. Koşmakla birlikte suan sonunda suyu berraktı. berrak bir akarsunun yanındaki ağaçta yaşıyordum. Akorsudan su içmeye uzanacaktım birden sonki "bana yardım et" diyen bir kuş gördüm akarsunun içinde eli uzattım ama yakalayamadım koşmaya başladım sonunda tuttum, tekrar ağaçın yanına gitti. Hava kırarmaya başlamıştı ki kuşta üşümeye başlamıştı. Ates yaktım. Kuşta kırmağa başlamıştı. Cadırim, kurdum, kuşla beraber cadıra girdim v Cadırin seffaf tenesinden ağı ve yıldızları izlemeye başladım birden ugrayarakmışım. Yağmur başlamış hayvanlar kendini koruyacak yerler aramakta etrafı koşturuyorlardı. Sabah olmasının giresi ışığı Cadırimizi ısıtmıştı. Uyandım ve kahvaltı yapmak için yanında getirdiğim yiyeceklerden kuşumla paylaştım ve kahvaltıdan sonra eşyalarımı toplayıp yola kaydum doğların arasından dağa ile iç içe yollardan geçtim içimde birden bir sevgi duygusu kabardı sanki içimdeki köyüllü ve öfke duyguları yoku düşüp yerine iyilik ve sevgi duyguları geçmişti ve hepsi dağa ile iç içe savaşsız ağaçların kesilmemiş bir ormanın bir parçasıydı.

Dogaya Körüyalım, Savaşsız ve barış dolu bir Dünya için Mücadele
Edelim...

Efe Kenan Yıldızhan
9/F NO: 6894

- Doğanın Güzellikleri -

O gün güne çok mutlu şekilde uyurdum. Arkadaşlarla kamp yapmaya gidiyoruz. Hemen uyanıp hazırladım. Küçük bir kamp çantası hazırlayıp evden gittim. Gideceğimiz yerin insana huzur verdığını söylemişlerdi. Doğrusu heyecanlıdım. 2 saatin sonunda gideceğimiz yere ulaşılıcak uygun bir yer bulup çadırımızı kurduk. Sonra hava karamadan biraz etrafı dolasmak istedik. Doğa insana gerekten huzur veriyordu. Kuz ağacın dolında ölüyordu. Su dağlarından araoğlu akıyordu. O sesler insanın içine huzuru dolduruyordu. Hava yavas yavaş körüyor. Kamp yerine gidiyoruz. Ben ve Selim etrafın goli sırpı toplayarak ateş yaktık. Ateş geceyi aydınlatıyordu. Hepimiz etrafına toplandık. Biraz sohbet muhabbet derken saat baya geçti. Bir anda bir ses duyduk. Kurt sesi olmalıydı. Bu bizi biraz ürküttü arkadaşları. Ama hayvanlar doğanın bir parçasıdır. Onların yaşam alanıydı burası. Selim ve Derya uyumak için çadırlarına gitti. Ben biraz daha bu güzel manzaraların tadını çıkarmak istedim. Ateşin hemen yanına uzandım. Yıldızlar gökyüzünde parlıyordu. O kadar güzel görüyordık. Onları izlerken orada uyuya kalmışım. Uyandığında güneş gözümün içine yuryordu. Hemen doğruldum. Çok rahat uyumak. Arkadaşlarım yemek için birşeyler hazırladı. Oturup birşeyler alıstırdım. Bugan burda son günümündü. Artık dönmemiz gerekiyordu. Ama çok güzel bir gün geçirdik. Doğanın güzellikleri ışınıcı aydınlattı. Bu planı erada yapmaya karar verdik. Size tavsiyem size de doğuya erada da olsa bir eraya gelin.

Ağa Kızı:

İzak çok uzak bir doğ köyünde yaşayan Yağız bir delikanlı yaşamış. Bu delikanının ailesi yaşadıkları köyün fakir ailelerindenmiş. Delikanlıcobanlık yaparak ailesine bakmaya, ailesini geçindirmeye çalışmış. Annesi de babası da yaşı ve hasta oldukları için çalışmamış.

Delikanlı köyün kızlarının gözdesiydi. Sadece yakınlılığıyla değil yaptığı iyilikler, yardımında gözde biri olmasına yardımcı olmuş. Ama delikanının o kızların hiçbirinde gözü yokmuş. Çünkü aklı, hayatının güneşin, aynın, yıldızların anlamı olmadığı bir zamanda karşısına çıkan sari güneş gibi saçları bir deniz gibi masmavi gözleri olen ağanın güzel kızındymış. Kız ilk gördüğü anda hayat onun için daha farklı bir hal almaya başlamış. Hayvanlar da onun için ortak daha farklı anımlar ifade ediyordu. Ama bir sıktı vardi. Bu kız boy ağasının kiziydı. Delikanının değil onunla evlenmek onuna konuşması, bile bir mucizeydi ancak. Ama öyle olmadı. Bir günde doğda hayvan otlatırken kızla karşılaştı. O an delikanının boğazı düğünlendi, bayılacakmış gibi hissetti. Kız ağanın kiziydı ama hiç burnu havada bir kez degildi. Günler böyle geçerken kız ve delikanlı her gün doğda buluşmaya başladilar. Birlikte sohbetler ediyor, espiriler yapıyor, gülüşüyorlardı. 1 ay sonra kez gelmemeye başladı. Çocuk her geldiği gün endişeleniyordu. Acaba hasta mı oldu, öldü mü diye meraktonup durdu. Günlerden bir gün böyle bir haber yayılmaya başladı. Ağa kızını evlendirdi. Delikanlı bunu duyduğuy on içinde santo kocaman bir halat kopmuş gibi hissetti. Ama elinden ne geldi ki. Hic.

O günden sonra delikanının yüzü hiç gülmedi. Kız evlendi. Delikanlı iste o gün öldü. Hüzün, insanların içine düşen bir duyguydu ve delikanlı düşmüştü.



BİR KÖY HİKAYESİ

Bir İlkbahar sabahiydi. Okulların kapanmasına 1 hafta kalmış, yas tatilinde gitmekteki köy yolculığının telizi tüm aileyi sormustı. Annem yavuz yavuz hazırlıklara başlamış babam ise sırmdiden bineceğimiz trenin biletiini almıştı.

Zaman su gibi akıyordu ne ara tatilde girdik hıca bir film yok.

Sabah oldu hemen uyandı yatağa koymuldu. Yerde doğan günün 18191 arabanın caminden güşümeye yoniyordu. Güzel köyünüzü karuştuk. Dağlar, boyalar, kuzalar, oğular... Derin bir iç nefesim ve biraz oturup etrafı izlemeye başladım. Burada hayvan doğanın bir parçasıydı. Su dağlarından aşığı akıyordu ve insanlar burada doğanın içinde yürüyordu.

Büyük bir şehvette her yere bakmadıkten sonra içeri gecdim ve biraz kestirmeye karar verdim. Bir uyanlığında akşam olmustu bili.. Sofralar kuruldu. Büyük, küçük tüm aile toplandı ve güzel bir yemek yedik. Daha sonrasında ben, doğım ve kuselerim avla cittmeye karar verdik. Ama öncesinde bir ateş yakmaya karar verdik. Ateş, gecenin aydınlatıcısıydı.

Yıldızlar ise gökyüzünde parlıyordu. Aslında av brr bahneydi. Daha çok olayları çıkıp gzmek ve akşam karantığında aterin boşnabıl yıldızları izlemek çok daha güzeldi. Sonrasında eve gectik ve yorgunluktan hepimiz bir kenarda uyuyakaldık. Sabah oldugunda kuş ağıçın dolindan dölyordu. Onun sesiyle uyandık ve evdeki her yemnedan onlara sürpriz bir lehnuattı hazırladık. Burada her şey çok güzeldi ama ortak eve dönmemiş kalmadı. Babamın ise gitmesi gerekti.

Burının tek doğası, hawası değil insanların çok güzeldi. Herkes biraz çok synmer kocabarı ve belliğer ki burada mutluluk insanların içinden gelen bir duyguydu. Ama her güzel sevgin bir sonu olduğu gibi bu tatilimizinde sonuna geldik. Elinizde döndük anıck bu iki günlük tatilimi hıca unutmayacağım.

Elif Nur VABOL

111F - 720

Subject :

Kamp Günükkleri

Date : / /

Ateş geceyi aydınlatıyordu. Kimse ses çikarmıyor hatta kum
damyordu bile, sanırım herkesin kendini dinlemesi düşünmesi
tarzında gecenin soğukunda yüzümü hafif hafif yakın ateşin
ritimli bir şekilde çatırdayan adınların sesi kaplamıştı. Kamp
alanımıza oldukça güzel sevmisti isra, bu konuda oldukça iğitim
diye 2 haftadır kafamızı sıvırmıştı. Kaanla birlikte biraz yürüyüşe
çıkık. Manzarası oldukça şahane olsa adeta doğayla if isse
olduguñuz bir ger bulduk karşı dağlardan su aşağı doğru
akıyordu hemen eşyalarımız yerlestirdik ve 4'ümüz birden
besife çıktıktı kuşlar ağaçın dalında ölüyordu, tipki şarkı söyleş
gibiydiler. Her adımımız bizi daha da şanslıyordu Esin hayvan-
lara oldukça ilgilidi, bu yüzden sanırım burayı en çok o sevi-
fındı. Hayvanlar doğanın bir parçasıydı ve onları değil ortamları
ada görmek gerçekten muhtemeli hava kararmaya başladı. Kamp
alanına geri döndük. Gürke geneklерimi yedikten sonra ateş
başına toplandık. Herkes oldukça mutlu görünüyordu işlerinden gelen
o yoğun duyguyu bastıramıyo gibiydiler nede olsa mutluluk, insanın
isinden gelen bir duyguydu güzel bir sohbetin ardından sessizleş-
meye doğanın sesini dinlemeye karar verdik çimelerin üzerine
uramıp gökyüzünde parıldayan yıldızları izledik, büyük bir sessiz-
lik ve odak içinde geçirdigim en güzel günlerden biridi sanırım.
Sevdiklerimle birlikte her zaman yan yana olmayı diledim
o gece..

Eylül Dere
44/F

Dîvânu Lugâti't-Türk Ve Türkçemiz

Dîvânu Lugâti't-Türk, Kasgarlı Mahmud tarafından 11. yüzyılda yazılmış bir sözlükdir. Bu sözlük Türkçenin ilk sözlüğü olma özelliğit taşımaktadır. Dîvânu Lugâti't-Türk, Türk dilinin senginliğini ve çeşitliliğini gösteren ônuncu sermekte dir.

Dîvânu Lugâti't-Türk, 7.000 kadar kelime ve deyim içermektedir. Bu kelimeler ve deyimler, Oğuz Türklerinin kullandığı Türkçeyi yansıtmaktadır. Bu da eserin ne kadar kıymetli olduğunu gösterir.

Dîvânu Lugâti't-Türk, Türkçenin alfabetini, gramerini ve söz varlığını incelemiştir. Bu incelemeler, Türkçenin bilimsel bir şekilde araştırılmasına ve öğretilemeye katkı sağlamıştır. Eser, Türklerin yaşam tarzı, gelenekleri, tarıfları ve tarihi hakkında bilgiler içermektedir. Bu bilgiler Türk kültürünün tanıtılmasına katkı sağlamıştır.

Bu eser, Türkçenin endee bir dil değil, aynı zamanda bir medeniyetin ve kültürün ifadesi olduğunu gösterir. Dilin ardındaki sırları keşfetmek, Dîvânu Lugâti't-Türk'ün sayfalarında dokusmakla mümkündür.

Muhammed JÖYLEMİZ
9-A 6992

Gök gencen yiğit olmustu. Arkadaşi ile bir sohbetlerinde nasıl yiğit olduğunu konuşuyordu. Bu arada yiğit demek her şeyin genci demektir Arkadaşına;

— Bu yiğitlik tıptı çok zor oldu.

— Nasıl yanı?

— Bu tıptı çok gaba vermek, hayatı adamak lazımdır. Aileni bile görmeden yaşayabilişsin. Ve ayrıca çok mert olman, cesur olman, korkak olmaman da lazımdır.

Yiğit'in bu tanımlına karşılık, yanıt olarak;

— Evet, gerçekten de zornus yiğit olmak.

Bu arada yanıt bir newi yanıt demek yanı karşılık demektir.

Bu yiğit arkadaşına bagından geçen bir savaş anlatmış.

Düşmanlar bir gün Anadolu'ya ayak basarken bu yiğit cesurca bir düşman askerinin karşısına geleni ve o askeri öldürmüştür. Bu asker de öyle böyle biri değil çok önemli bir askermiş. Bu askerin öldürdüğü düşmanlar;

— Bu önemli kişimi öldürmisse çok güslü biri olmalı, demislerdir.

Ve düşmanlar Anadolu'dan gitmişlerdir. Bu savaş Anadolu halkı kazanmıştır. Ve böylece yiğitlerin nasıl görsel olduğu anlaşılmıştır...

Yanlış: Karşılık, bedel
Yasıcı: Yassi ve Uzun
Yığın: Ağrı percası
Yığıt:
Yanlış: Gizli nesne

Bir zaman evvel devletin yaşadığı cinlerin aşık olduğu zamanlarda bir yaşut vermiş. Krallar, büyükler bu yaşutu arat bulana büyük hazinele venecelerini söylememiş. Bir vadi içinde küçük bir de koy varmış. Bu koyde bir çocuk varmış ve babası hasta ve eve bakamaz haldeydim. Çocuk da babasına bakmak için iyileştirmek için şifa ararmış. Açı gitmiş ve

bil
arc
arc

Zeynep Özdes 10-F 313

Gök eski zamanlarda delikant ve yigit bir genç vardı. Bu genç çok cesaretli, çok dürüst ve herkesin yardımına koşan biriydi. Bu delikant, gençin askerlik çağının gelip hatto geçmişti. Bu genç eşyalarını toplayıp eşi.. ve ailesiyle vedalaşıp askere gitti. Fakat gittikçe zamanlarda maalesef ülkesi bir savaş içindeydi. Ailesi bundan dolayı yatomaz oldu. Ya oğullarının başına bir sey gelirse ya şehit düşerse diye endişeleri vardı. Gerçekten de korktukları başlarına geldi. Oğlu askerde vatanı uğruna yigiteye savaşırken şehit düştü. Ailesi bunu duyunca kırıklara boğuldu. Fakat babası bu duruma çok üzülmeli günkü oğlu vatanı uğruna can vermiştir. Hep ailesi bu duruma üzülsede hep oğullarıyla gurur duydu.

"
Özge Ay 10-f
360

Yanıt: Karşılık, bedel, was.

İnsanlar kendilerine ait olmayan şeyleri salıplamayı, onun kendisi-
ninmiş gibi davranışmayı çok seviyor. Mertte bu insanlardan biriydi.
Kendisine ait olmayan eşyaları insanlardan satın almadan alıp kullanı-
yordu. Arkadaşlarının kalemini da satın almadan alır kullanır ya o kalem
kendisinde kalır di. ya da işi bitirdiğinde kalemi alır atardı ama
seçenekler arasında geri vermek geri vermekten özür dilemeyeği hiç
duşünmedi. Bir markete gitmişinde yakalanmadan haka olmayan
şeyleri alır parasını vermezdi. Bunu artık hayatında alışkanlık haline
getirmiştir. Öyleki artık istemese bile farkından almadan kendisine ait
olmayan eşyaları alır olmustu. Bunu artık kendisi normal birşey
olarak görüyor, böyle yaptığına mutlu oluyordu. İnsanların hakaına
girmek onun ağrına gitmiyor kendisine ait olmayan şeyleri alırken
şiddetle sizlere ihanet eder. Bir gün Mert'in evinde yangın çıktı. Yangın
öyle gürdik ki evi ateşe. getene kadar çoktan ev yanıp kül olmuştu.
Mert evinin yanmasına ziyade giden eşyalara üzüntükten komşular dan
bir Mert'in yanına gelir. ve mertle bu yangının insanlardan alındığını
yanlış asıl da kaldığın şeylerin yanılıyla yan bedeliyle yanlığını
söyler Mert işte özaman anları yaptığı hatayı

Subject :

Date : / /

KUTLUP YILDIZI

Yıldızların gökyüzünde parladığı bir gecede dağcı yolunu kaybetmişti. Ates geceyi aydınlatıyordu. Dağcı karesizce ne yapacağını düşünüyordu. Yattığı yerden gökyüzünü izlerken parlak bir yıldız farketti. O kutup yıldızıydı. Öyle bir ışığı vardı ki ışık koronikten sıyrıldıktan sonra da gülüyor. Karar vermişti onu takip edecekti. Yattığı yerden kalkmıştı ve takibe koymuyordu. Çok yorgundu ama yinede vazgeçmiyordu çünkü onu ayakta tutan bir duyguya vardı: Umut. Geceyi zorluklarla atlattı ve artık araba sesleri duyamaya başlamıştı bu da doğru yolda olduğunu belirtiyordu. Ancak kutup yıldızı hava aydınlandıgında gittiği rüya artık sesleri takip etmek zorundaydı. Karar vermişti biraz dinerip yoluna devam edecekti. Kuşlar ağacın dallarında ölüsürken huzurlu bir uykuya daldı. Bir süre sonra uyanı ve hemen yola koynuldu. Sesleri takip etdiyordu ve gittikçe araba seslerine yaklaştığını hissediyordu. Mutluluk duygusundan başka her duyguyu hissedemiyordu. Sonunda yola çıkmayı başardı ve yoldan geçen ilk arabayı durdurup durumu anlattı. Şoför bunu duyunca hemen dağcıyı yanına almıştı ve ısrından bu hayatta iyi insanlar da ölmemiş diyordu. Çok mutluydu. Bol sohbetle geçen yolculüğün ardından nihayet evine, çocuklarına, eşine kavuşmuştu. Böylece macerası sona ermişti.

Aşk ve Yaşanamayacaklar

Aşk nedir diye soruyorum

Bilemediğimde kim o hissi?

Hüzün müydü sevgimi mi yoksa onluk bir heyecanım?

Bilemezdi kalbimin ışığı olduğunu

Belki de asla bilmeyecektir

Gece yıldızları izlerken kurduğum hayalleri?

Dilek tutmak için gecelee kadar beklediğimi?

Belki de asla bilmeyecektir

Bir savaşı bize mi kışır

Başarı sağlanamayacak bir savaş

Benim ona olan bağılılığım

Onun savaşında ki kalkanıydı

Bahar Özdemir

g-f

9637